

Zin in een reis...met God?

Iedereen heeft vast wel een plek waar je jezelf al helemaal ziet zitten. Het geweldige plaatje voor Instagram wordt al gemaakt en iedereen is mega jaloers omdat het er zo geweldig lekker uitziet. Herkenbaar. Ik zie mezelf ook al op de meest mooie plekjes rondlopen. Genietend van de zon en het strand. De mooie dingen bewonderen en daar mooie foto's van maken. Ja, dat zie ik wel zitten. Deze reis kun je vergelijken met de zoektocht naar God...

Op reis/vakantie gaan betekent ook dat je je tas in moet pakken. Je moet je klaarmaken voor de reis die je gaat maken. Dat kan best lastig zijn, wat neem je mee, vergeet je niets? Allemaal vragen die je in je hoofd gaat afvragen. Als je maar niets vergeet, als je het allemaal maar goed doet. Want anders vinden andere mensen je misschien dom of apart. Ikzelf ben mijn pyjama vergeten mee naar huis te nemen deze vakantie.. vraag me alsjeblieft niet waarom. Is echt typisch iets voor mij...

Beangstigend Zo kan het ook in het geloof zijn. Je maakt je klaar om met Jezus op reis te gaan. Om de stap naar Hem te maken, maar wat neem je mee? Vergeet je niks tijdens de reis? Ga je niets verkeerd doen? De reis met God kan daarom misschien best wel beangstigend zijn voor je. Het kan je misschien wel onzeker maken. Doe je het wel goed, mag je dit eigenlijk wel doen? Doe je niets verkeerd?

‘God wil jou mooie dingen laten zien’

Maar vindt God het erg, als je ergens je best voor doet en het dan mis gaat? Ik denk van niet, je hebt je best gedaan, je hebt het voor Hem gedaan en Hij heeft alleen maar een glimlach op Zijn gezicht dat jij het hebt geprobeerd.

Genieten Zo is het ook met reizen, je mag best wel een haperen. Er mag best wel iets verkeerd gaan. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn, toch? Als jij er maar van geniet. Want ja, daar is reizen ook voor. En het geloof ook, je mag van Hem genieten. Van de mooie dingen die Hij jou wil laten zien. Ook al denk je niet elk moment van de dag aan Hem, Hij vindt het mooi als je naar de schepping kijkt en denkt: ‘Dit heeft God gemaakt.’

Er is altijd Iemand die met jou meegaat. Vraag Hem om hulp, Hij helpt je. Wanneer je het maar vraagt!

Bron: alphayouth.nl/blog

Nieuws uit de gemeente

Op 24 maart jl. is Oedi Saptanno in het ziekenhuis te Goes opgenomen en op 29 maart is hij ontslagen.

Op 9 juni jl. is Xavez Santana geboren, zoon van Levi en Besiana Waisapy.

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR EN DE KERKENRAAD

Op 20 september a.s. zal de overhoring van de catechisant Christiaan Latupasinalo plaatsvinden.

De belijdenisdienst op 22 september a.s. zal om 12.00 uur aanvangen en zal worden geleid door ds. B. de Haan.

Als nieuw lid van de BC is aangesteld Michael Carbo.

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) bij het uitspreken van de 12 Geloofsartikelen mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende leden.

Wij zijn dus per 1 oktober 2018 op zoek naar een voorzitter, penningmeester en secretaris en doen een oproep aan alle gemeenteleden - met name de jongere generatie – om zich kandidaat te stellen.

Heb je het in je om een vergadering te leiden, kun je goed luisteren, heb je wat met cijfers of ben je administratief/secretarieel aangelegd, meld je dan

aan. De huidige voorzitter en penningmeester/secretaris zullen jullie helpen de functie zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De functie is voor een periode van 4 jaar. Na 4 jaar zijn er verkiezingen. Het is dus niet zo dat je hier 'voor altijd' aan vast zit.

Probeer het eens. Misschien heb je/kun je hier in je arbeidsleven wel profijt van hebben. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met de voorzitter en secretaris/penningmeester.

Het emailadres van de voorzitter is: amlatuheru@zeelandnet.nl en van de secretaris/penningmeester: loeloe1963@hotmail.com

OPROEP AAN DE COLLECTANTEN

Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij vriendelijke diegene die op het kerkrooster als collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger indien onderling is geruild) zich **10 minuten voor aanvang van de dienst** te melden in de consistorie.

Dit om verwarring te voorkomen en duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) om te helpen bij bijzondere diensten.

Denk hierbij aan het klaarzetten en weer opruimen van extra stoelen en helpen met serveren van koffie/thee bij een vertroostings- en uitvaartdienst, het versieren van de kerk en kerstboom met kerst etc.

Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong.

DEELNAME AVONDMAAL

Indien men wil deelnemen aan het avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft deelgenomen, dient men dit tijdig door te geven aan één van de kerkenraadleden.

MUTATIES

Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging, opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe gemeenteleden etc. richten aan:

Secretariaat G.K.P.M.

(voorlopig)

Mevr. Loes de Queljoe

Tel. 06-11165878

Email : loeloe1963@hotmail.com

COLLECTES EN GIFTEN

Collectes:

maart	€ 366,36
april	€ 370,65
mei	€ 429,85

Giften:

maart	
blanco	€ 21,00
april	
blanco	€ 15,00
mei	
blanco	€ 36,00

God is overal om ons heen

Genieten van je vrije tijd
van je vakantiebestemming
een periode van vrijheid
volop genieten van Gods schepping
van al het mooie dat Hij ons heeft gegeven
even je zinnen verzetten
een heerlijk vrij leven
geen agenda waar je op moet letten

Je gaat weg uit je vertrouwde omgeving
waar je misschien niemand kent
laat dan zien aan je christelijke levenshouding
dat jij een kind van God bent
denk ook in je vakantietijd
aan hen die niet weg kunnen gaan
voor hen is het vaak een tijd van eenzaamheid
juist dan voelen zij zich alleen staan

Het is goed om een kaartje te schrijven
dat moet je niet vergeten
dat wordt door hen die achter blijven
zeer gewaardeerd zeker weten
of we nu op vakantie gaan of niet
God is overal om ons heen
Hij is het die ons overal ziet
thuis of op vakantie,
Hij laat je nooit alleen

Kopie voor het eerstvolgende nummer

s.v.p. uiterlijk

15 september 2019 inleveren bij:

mevr. M. de Jong-Talahatu

Banckertstraat 27

4371 BP Koudekerke

de_jongjozef@hotmail.com