

THEMA

INNERLIJKE VREDE

Een van de allermooiste ontdekkingen die ik gedaan heb op deze pelgrimstocht van mijn leven was er een moment komt dat je niet langer naar een beloning uitziet. Je merkt dat het helemaal niet belangrijk meer is. Wat van belang voor je is, is de ervaring te leven, de ervaring van innerlijke vrede, van geloofskracht, van het voortduren van je inzet – hoe zwak die ook mag zijn. En van het feit dat je simpelweg vergeet om nog langer de traditionele waarheidsstelsels in acht te nemen, die in jezelf en om je heen zijn opgebouwd. Die doen er niet meer toe. Geld – nou ja, je hebt zeker geld nodig om te leven. Maar geld, begrijp je, in die zin dat het een symbool wordt van zekerheid en waarde? Nee hoor. Populariteit? Bijval in de wereld? Ja... misschien was dit wel een van de belangrijkste ervaringen van mijn leven, op deze pelgrimsweg die ik maak, dat zoveel van de traditionele waarden, die mij werden voorgehouden door mijn vader of mijn moeder – onbewust denk ik, want zij waren echt vrome mensen en daar respecteer ik hen om, zij gaven ons wat volgens hun opvattingen het beste was – dat zoveel van die waarden eenvoudig hun betekenis voor mij verloren hebben. En daarvoor in de plaats kwam een innerlijke vrede, begrijp je, en ook een verdwijnen van angst.

C.F. Beyers Naudé

DE WARMTE VAN GOD

de nieuwjaarswind is koud
maar Gods liefde houdt ons warm
geeft ons kracht en liefde
om gans het jaar te genieten
een gezegend nieuwjaar 2020

Bron: www.gedichten-wensen.nl



COLLECTES EN GIFTEN

Collectes:

September 2019	€ 587,60
Oktober 2019	€ 281,81
November 2019	€ 650,43

Giften:

<u>September 2019:</u>	
Blanco	€ 25,00
<u>November 2019:</u>	
Eredienst	€ 125,00
Blanco	€ 150,00

NIEUWS UIT DE GEMEENTE

De heer Hein Wattimena is op 23 september jl. in het ziekenhuis in Goes opgenomen en inmiddels ontslagen.

De Heer Lucas Waisapy is op 9 december jl. in het ziekenhuis opgenomen en inmiddels ontslagen.

MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR EN DE KERKENRAAD

Het kerkbestuur en de kerkenraad hebben besloten dat iedereen (dus ook de kinderen) bij het uitspreken van de 12-geloofsartikelen mag staan. Dit geldt ook voor niet-belijdende leden.

Per 1 januari 2020 is de contributie verhoogd van € 7,00 naar € 8,00 per maand. Voor de studerenden is het niet verhoogd. Dit is besloten in de algemene ledenvergadering van 30 juni 2019. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw automatische afschrijving op tijd te wijzigen.

Ds. D. Janssens – Sahertian heeft besloten om per 1 januari 2020 niet meer voor de G.K.P. M. voor te gaan.

Op 5 januari 2020 zal drs. P.C. Verhaar – van Roon in een afscheidsdienst voorgaan. Zij heeft besloten om gezondheid redenen te moeten stoppen. Na de dienst kan men afscheid nemen van haar.

OPROEP AAN DE COLLECTANTEN EN SCHRIFTLEZERS

Op verzoek van de kerkenraad verzoeken wij vriendelijk diegene die op het kerkrooster als collectant is ingedeeld (of zijn/haar vervanger indien onderling is geruild) zich **10 minuten voor aanvang van de dienst** te melden in de consistorie.

Dit om verwarring te voorkomen en duidelijkheid te scheppen bij de kerkenraad.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wij zoeken vrijwilligers (mannen en vrouwen) om te helpen bij bijzondere diensten.

Denk hierbij aan het klaarzetten en weer opruimen van extra stoelen en helpen met serveren van koffie/thee bij een vertroostings- en uitvaartdienst, het versieren van de kerk en kerstboom met kerst etc.

Zij kunnen zich aanmelden bij Mieke de Jong.

DEELNAME AVONDMAAL

Indien men wil deelnemen aan het avondmaal en niet aan de voorbereiding heeft deelgenomen, dient men dit tijdig door te geven aan één van de kerkenraadsleden.

MUTATIES

Alle mutaties, zoals geboorte, adreswijziging, opzeggen lidmaatschap, aanmelden nieuwe gemeenteleden etc. richten aan

Secretariaat G.K.P.M.

(voorlopig)

Mevr. Loes Meyjes-de Queljoe

Tel. 06 – 11165878.

Email: loeloe1963@hotmail.com

**Kopij voor het eerstvolgende nummer s.v.p. uiterlijk
15 maart 2020 inleveren bij:**

**Mevr. M. de Jong - Talahatu
Banckertstraat 27
4371 BP Koudekerke
de_jongjozef@hotmail.com**