

ORDE VAN GOEDE VRIJDAG DIENST

10 APRIL 2020

Tema: GKPM Berbela Rasa

1. Nyanyian/Lied : KJ 33:1 “Suara-Mu Kudengar”

Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku
Supaya ‘ku di Golgota dibasuh darah-Mu
Aku datanglah, Tuhan pada-Mu
Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku

2. Doa untuk Pembacaan Alkitab/ Gebed voor de Schriftlezing

Vader in de hemel, vandaag komen we tot U
Dank U voor het leven dat U ons uit Uw liefde en genade hebt gegeven
We danken U voor alles, en alles wat U laat gebeuren in ons leven
In de moeilijke situatie van vandaag, verlangen we om Uw woorden te ontvangen
We weten dat Uw woord ons altijd zal versterken in elk van onze zwakheden
Uw woord zal ons altijd versterken in al ons verdriet en pijn
En Uw woord zal ons altijd kracht geven om te blijven lopen, zelfs in het leven dat we
doormaken, wat voor een van de moeilijkste situatie staat.
Help ons Uw woorden te begrijpen en help ons om vreugde te geven voor de anderen.
In de naam van Jezus Christus bidden we. Amin.

3. Schriftlezing is genomen uit: Lucas 23:44-49

4. Overdenking



Geliefde broeders en zusters!

Als u deze 2 tekeningen hierboven ziet, wat voelt u dan? Hebben de gebeurtenissen in de tekeningen een betekenis in uw leven? Ik denk dat wij een sterk gevoel krijgen hoe

zondig we zijn en ons schamen, want omwille van ons moest Hij ernstig lijden door te sterven aan het kruis. Daardoor heeft de kruisiging van Christus een belangrijke betekenis in ons leven als gelovigen. In het verhaal van de kruisiging wordt Jezus gezien als het offer van een samenzwering in die tijd waardoor Zijn dood aan het kruis als een vernedering en dwaasheid wordt gezien. Maar ik wil met u lezen, de tekst uit Lukas 23:44-49 en leren te begrijpen dat in geloof voor ons als gelovigen, het kruis geen dwaasheid is maar dat het kruis van Christus een bewijs is van Gods liefde en een bewijs van Christus' gehoorzaamheid dat Hij bereid was het kruis te dragen en om de zonden van de mens vrij te kopen. De mensen die Jezus in die tijd hebben gekruisigd, zagen Jezus als een buitengewone crimineel. Maar voor ons als gelovigen is het kruis een identiteit voor ons Christen-zijn want als zondaar falen wij heel vaak in het ontmoeten met God. Maar het kruis is het werk van God die bereid was Zichzelf te vernederen, in de wereld is gekomen, de vorm van een dienaar heeft aangenomen om op te heffen en te herstellen de band tussen mens en Zichzelf. In vers 46 wordt gezegd: toen riep Jezus met luide stem "ja Vader in Uw handen beveel ik Mijn geest". Dit vers is voor de mensen in die tijd een symbool van verlies want uiteindelijk stierf Jezus. Maar voor ons is het roepen met luide stem een bevestiging dat Hij deelgenomen heeft in het lijden. Door gehoorzaam te zijn heeft Hij Zijn verantwoordelijkheid gedaan. Hij klaagde niet en liep niet weg van Gods werk. De vrucht van Christus 'gehoorzaamheid moest ons leven beïnvloeden opdat ons leven verandert. Als Christus gehoorzaamheid getoond heeft en bereid was voor ons te sterven, is het logisch dat wij een zoete vrucht moeten zijn voor anderen. Een leven tot zegen en een zoete vrucht te zijn voor anderen moet beginnen bij zelfbewust zijn en belijden dat: **IK WIL TOT ZEGEN ZIJN VOOR ANDEREN.** Zoals de hoofdman van de soldaten die ook Jezus mede gekruisigd heeft maar toen zag dat Jezus met luide stem riep: Ja Vader in Uw handen beveel ik mijn geest, zei hij, waarlijk deze man is onschuldig... Dit was zijn belijdenis bij bewustzijn. Geliefde broeders en zusters, als God Zijn liefde aan ons openbaard, middels de kruisiging van Christus, is het logisch dat wij ook gehoorzaam zijn, liefdevol zijn en ons willen opofferen. Gehoorzaamheid, liefdevol zijn en opoffering zijn niet alleen uitgesproken woorden, maar moet een levensstijl en handelingen zijn die te zien zijn en gevoeld wordt door anderen. Dat betekent: wij leven niet meer voor onszelf, wij moeten een zegen zijn voor anderen

Te midden van de tegenwoordig moeilijke situatie, waar het corona virus, een pandemie over heel de wereld een probleem is, worden wij geroepen om de liefde aan elkaar door te geven. Wij moeten min of meer gedenken of bidden voor hen die nu vechten voor hun leven om weer gezond te worden Wij gedenken en bidden voor hen die blijven werken; zoals doktoren en het medisch team, de medewerkers in de supermarkt, de politie, de medewerkers die voor transport van middelen zorgen, de regering en het schoonmaakpersoneel. Vaak zijn ze niet in onze gedachten en onze gebeden. Maar als mensen met de zegen van Gods liefde worden wij geroepen om hen te gedenken en voor hen te bidden, als teken dat we met ze zijn. Zolang je nog iets kan doen in dit leven, doe dan het allerbeste. Social distancing betekent niet

geestelijke afstand, Wij mogen op fysieke wijze afstand van elkaar nemen maar niet in het goede doen en liefde want God heeft nooit afstand gecreëerd met ons.

Ik denk aan wat Moeder Theresa heeft gezegd: "In deze wereld kunnen we niet altijd goede en buitengewone daden doen, maar op z'n minst kunnen we beginnen met kleine daden maar wel met grote liefde." Amen

5. Doa Syafaat/Voorbede (afgesloten met het Onze Vader)

Begeleiding voorbede

- a) Behalve persoonlijk gebed, bid voor de mensen die tot op deze dag nog werken, die altijd klaar staan voor ons zoals; het team van doktoren en medische team, schoonmaakpersoneel, de medewerkers in de supermarkt, de medewerkers die voor transport van middelen zorgen, de regering en de politie
- b) Voordat wij in gebed gaan, schrijf uw gebed op papier, kies een van de medewerkers van de lijst hierboven, Leg dit papier tussen de kaarsen, bloemen en het kruis
- c) Steek een kaars aan als teken dat wij het licht willen zijn voor onze naasten
- d) Leg een bloem neer als teken dat u meevoelt met hen die ziek zijn, in het bijzonder voor hen die met het corona besmet zijn. Inclusief; medeleven tonen met degenen die een geliefde hebben verloren door het corona virus
- e) Leg een kruis neer als teken dat wij de dood van Christus gedenken, Die gestorven is om onze zonden vrij te kopen
- f) Hierna, als voorbereiding om te bidden, zing met zachte stem het lied:

Kidung Jemaat 453:1 “Yesus Kawan Yang Sejati”

Yesus Kawan Yang Sejati, bagi kita yang lemah
Tiap hal boleh dibawa, dalam doa pada-Nya
Oh betapa kita susah dan percuma berlelah
Bila kurang pasrah diri, dalam doa pada-Nya

- g) Selamat Berdoa.

6. Nyanyian/Lied Kidung Jemaat 438: 1 “Apapun Juga Menimpa-Mu”

Apapun juga menimpa-Mu, Tuhan menjagamu
Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu
Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu

7. Berkat/Zegen

“De Heer is uw wachter, de Heer is de schaduw aan uw rechterhand

Overdag kan de zon u niet steken, bij nacht de maan u niet schaden

De Heer behoedt u voor alle kwaad, hij waakt over uw leven

De Heer houdt de wacht over uw gaan en uw komen van nu tot in eeuwigheid. Amen”