

Orde Van de Dienst
Minggu, 19 Juli 2020
Thema: “Jadilah Cermin Yang Baik Buat Sesamamu”

SAAT TEDUH / *MOMENT VAN STILLTE*

Nyanyian Pujian:

KJ No 2:1 dan 2 “Suci, Suci, Suci”

Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa
Dikau kami puji di pagi yang teduh
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu

Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur
Di depan takhtaMu membri mahkotanya
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu
Tuhan yang ada s'lama-lamanya.

VOTUM dan SALAM / *VOTUM en GROET*

Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan, yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan setia-Nya sampai selama-lamanya dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-Nya di dalam kami.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk in ons

Genade zij U en vrede van God de Vader, en van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest.

Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita dan dari pada Roh Kudus. Amin.

Pembacaan Nats Pembimbing/*De Leidinggevende tekst* – Matius 18:15

“Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali”

“Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarvoor onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren dan heb je ze voor de gemeente behouden”

PUJIAN JEMAAT

“Tienduizend redenen”

De zon komt op, maakt de morgen wakker,

Mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o Mijn Ziel, o mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit; o mijn ziel verheerlijk Zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

Mijn adem stukt en mijn einde komt,

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel o mijn ziel, prijs nu Zijn Heilige Naam

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel verheerlijk Zijn heilige Naam

DOA PENGAKUAN DOSA / *GEBED VOOR DE SCHULDBELIJDENIS* –

Jemaat diminta menyediakan KJ 35:1 setelah pengakuan dosa. Mari kita rendahkan diri dihadapan Allah dan mengaku dosa kita kepada-Nya:

Gemeente, laten wij ons nederig maken voor de Heer en onze zonden belijden na de schuld belijdenis, zingen wij uit KJ 35:1. Gemeente, laten wij bidden:

“Ya, Tuhan, dengan kerendahan hati, kami datang kepada-Mu. Ajarlah kami agar dengan jujur dan tulus mengaku akan setiap kesalahan kami. Jangan biarkan kami binasa karena dosa kami, melainkan, ajarlah kami untuk selalu ingat kepada Engkau. Kami mohon ampun, jika kami sering menyakiti hati sesama kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kamu berdoa.

Ja, Heer, met nederigheid zijn wij tot u gekomen. Leer ons om elke fout eerlijk en oprecht te bekennen. Laat ons niet vergaan vanwege onze zonden, maar leer ons om U altijd te herinneren. Wij vragen om vergeving, als wij onze medemensen vaak pijn doen. Wij vragen u om vergeving. In uw naam, o Christus, bidden wij tot U. Amin.

PUJIAN JEMAAT - KJ 35:1 “Tercurah Darah Tuhanku”

Tercurah darah Tuhanku, dibukit Golgota

Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya,

terhapus dosanya, terhapus dosanya

Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya

DOA MOHON ROH KUDUS / *GEBED om VERLICHTING van de HEILIGE GEEST*

Laten, wij bidden om de leiding van de Heilige Geest te vragen alvorens de Schriftlezing begint.

Laten wij bidden:

“Vader in de hemel, vandaag komen we tot U.

Dank U voor het leven dat U ons uit Uw liefde en genade hebt gegeven.

We danken U voor alles, en alles wat U laat gebeuren in ons leven.

In de moeilijke situatie van vandaag, verlangen we om Uw Woorden te ontvangen.

We weten dat Uw woord ons altijd zal versterken in elk van onze zwakheden.

Uw woord zal ons altijd versterken in al ons verdriet en pijn.

En Uw Woord zal ons altijd kracht geven om te blijven lopen, zelfs in het leven dat we doormaken, wat voor een van de moeilijkste situatie staat. Help ons Uw Woorden te begrijpen en help ons om vreugde te geven voor de anderen. In de naam van Jezus Christus bidden we. Amin.

PEMBACAANALKITAB/SCHRIFTLEZING – Matius 7:1-5/Matteus 7:1-5

1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.

2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt?

5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen

RENUNGAN / O V E R D E N K I N G

Gezegende broeders en zusters van de Heer Jesus Christus!

Er was een bekende schilder, die erg bekend stond om zijn mooie schilderwerken vanaf zijn jonge jaren totdat hij oud werd. Hierdoor werd hij altijd door vele mensen bewonderd. Maar, helaas maakte die populariteit hem ook verwaand. Ja , hij gaf zelfs kritiek op andere schilders, als hij bij een schilderijen-tentoonstelling aanwezig was. Zijn kritiek had de neiging om anderen te laten vallen en te beschamen. Hij voelde zichzelf als 't ware geweldig. Op een keer, was hij aanwezig bij een programma van een schilderijen-tentoonstelling. Echter, hij vergat toen zijn bril mee te nemen, waardoor hij zijn ogen moest dwingen om duidelijk naar de schilderijen te kijken. Zoals gewoonlijk kwamen er geen lovende woorden uit zijn mond. Er was alleen maar afbrekende kritiek en het beschamen van de schilder, die de tentoonstelling organiseerde. Toen hij van de ene schilderij naar de andere toeliep, kwam hij bij een afbeelding terecht. Die afbeelding was groot, met een gouden omlijsting. Met zijn wazige ogen, keek hij naar die afbeelding en zei dat dit schilderij wel het lelijkste was , wat hij ooit gezien had. Vervolgens bracht hij aan de organisator van de tentoonstelling over, of het deze keer geen nadeel was voor de tentoonstelling met lelijke schilderijen, vooral de laatste schilderij. Vervolgens spoorde hij alle mensen aan naar die schilderij te gaan. Hij ging toen precies voor die schilderij staan. Uit verwaandheid zei hij: “Kijk, wat is dit voor een schilderij?” Wat lelijk. Toen zei de organisator van de tentoonstelling rustig tot hem: “neem me niet kwalijk meneer! Dit is geen schilderij,

maar een spiegel. Wat u ziet en wat u zei als de slechtste schilderij, bent u eigenlijk zelf. Want toen u voor de schilderij stond, was het eigenlijk een weerspiegeling van uzelf.” De man werd vervolgens erg beschaamd om zijn verwaandheid.

Geliefde broeders en zusters, de les, die wij uit dit verhaal kunnen halen, is dat wanneer wij over de ander oordelen, wij eigenlijk over onszelf oordelen. De Heer Jezus zei: “Oordeel niet.” Wat bedoeld wordt, is dat niemand van ons zich niet boven de ander mag plaatsen. Dit is een fundamenteel probleem in de relatie met de medemens. Elk mens wil zich zelf beter vinden dan de ander en voelt zich gerechtigd, om te oordelen over de ander. Voorbeeld: toen wij indirect zeiden dat die man slecht was, wilden wij zeggen, dat wij goed waren. Of, indien we indirect zeggen, dat die man dom is, willen wij zeggen, dat wij intelligenter zijn dan hij. Dit zijn slechts eenvoudige voorbeelden, die wij bij de omgang zijn tegengekomen. Maar in wezen, onderwees de Bijbel ons, dat zo’n houding, namelijk, “een houding van superieur zijn boven de medemens”, door over de medemens te oordelen, zal dit een slechte invloed hebben in onze relatie met de medemens. Daarom zei de Heer Jezus: “Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster?” Een splinter is zeer klein voorwerp. Maar soms willen wij graag de splinter zien in de ogen van onze broeder of zuster, maar zijn wij niet instaat de balk in onze eigen ogen te zien. De balk, waarover hier gesproken wordt, is een balk, die kan worden gebruikt als steun in een huis en wordt genomen uit een grote boom. Wij kunnen zien, dat het verschil tussen een splinter en de balk erg groot is. Dit verschil wil ons eigenlijk leren, dat toen wij over de andere oordelen, het niet betekent, dat wij beter zijn dan de ander. Soms hebben wij een grotere schuld dan die van onze broeder of zuster. Wees daarom niet superieur boven de nader. Maak jezelf niet belangrijker tussen de anderen. Maar leef als Christus. Hij is groot en buitengewoon, maar bewandelt het leven met een nederig hart. Dit was de maat, die Christus gebruikte.

De volgende kwestie, die wij nodig moeten begrijpen, is dat dit Bijbelgedeelte ons niet leert, om onze ogen voor de zonde te sluiten. Misschien denkt men, oké, indien zo, dan hoeven we de ander niet te adviseren of terecht te wijzen, omdat ook wij zondig zijn. Straks, kan men zeggen “waarom de splinter in mijn eigen ogen onderzoeken en niet de grote balk?”

Indien een broeder of zuster fout doet, wat zullen wij dan zeggen “Laat maar, ik wil niet oordelen over hem of haar.” Inden een collega van ons op het werk of in de bediening een fout maakt, zullen wij dan zeggen: “laat maar, ik wil niet over hem of haar oordelen?” Is dit wel de goede houding? Ik denk het niet. Wij moeten altijd terecht kunnen wijzen, indien er fouten zijn, naar niet oordelen. In de betekenis van , als broeder of zuster terecht wijzen, niet als een vijand, die terecht wijst met het doel in het openbaar te beschamen en te laten vallen. Indien er kinderen in het huis zijn, die fout zijn, wijs ze terecht, als een goede vader en moeder. Niet als een vreemde, die elkaar niet kenden. Daarom zegt onze openingstekst: “Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.” Met andere woorden, de Heer Jezus wilde ook zeggen, dat toen wij terecht wezen, wijs dan terecht niet alsof wij als ‘t ware erg goed zijn.

Maar door degene terecht te wijzen, wijzen wij onszelf terecht, opdat er geen fout door onze medemens wordt begaan. En, wanneer wij terechtwijzen, hetzij als een man, die zijn vrouw terecht wijst, hetzij als een vader of moeder, die zijn of haar kind terecht wijst, hetzij als een kerkenraadslid, die zijn gemeente terecht wijst, hetzij als iemand, die zijn vriend terecht wijst, vergeet nooit 2 dingen. Wijs hem of haar terecht met liefde, niet uit haat en bid altijd voor hem of haar voor de gemaakte fout, opdat de heilige Geest zijn of haar hart zal veranderen. Vergeet niet, wanneer je de ander terechtwijst, advies geeft en de ander waarschuwt, zonder je te baseren en te vertrouwen op de macht van het gebed, denk Ik, dat het anders nutteloos zal zijn. Amen.

GEBED/DOA SYAFAAT

In nederigheid komen wij voor U, Vader. We zijn dankbaar voor de aanbidding die momenteel plaatsvindt, te midden van een situatie die het ons onmogelijk maakt om zoals gewoonlijk in dit heilige huis van u te aanbidden. We moeten nog steeds vanuit onze respectievelijke huizen blijven aanbidden. Ondanks alles blijven we leren om in alle dingen U te danken. Dank u ook voor Uw Woord. Moge Uw Woord ons versterken, troosten, terechtwijzen en ons leiden om op uw pad te blijven leven.

Op dit moment willen we voor alle gezinnen bidden. Heer zegen de ouders, kinderen en jongeren. Zegen elke ouder die verantwoordelijk is voor het opvoeden van kinderen. Moge U hen wijsheid en geduld geven. Heer zegen ook alle kinderen in hun relaties en hun strijd voor de toekomst. En geef hen wijsheid om serieus te kunnen studeren. Als de scholen heropend worden, wilt U voor onze kinderen zorgen en hen eraan herinneren om voor zichzelf te zorgen en voor hun gezondheid. Voor al degenen die weer aan het werk zijn, daar gaat onze gebeden ook naartoe. Moge Gods wijsheid hen door het werk leiden met behoud van hun gezondheid. We pleiten er ook voor dat uw zegeningen altijd in het leven van uw volk worden uitgegoten.

We gedenken onze ouders in de verzorgingstehuizen. Heer waak over hen en bescherm hen. Alles wat ze nodig hebben, moge U hen daarin voorzien. We bidden voor alle zieken. Zegen de dranken, voedsel en medicijnen die voor genezing zal zorgen. We zijn ook dankbaar voor degenen die hun verjaardagen vieren. God zegen hen in hun nieuwe levensjaar met een leven dat nog altijd van U afhangt. Zegen hen ook met de hoop die U hen brengen zal.

We bidden ook voor het leven van alle leden van de gemeente. Voor degenen die bang en bezorgd zijn, God geef hen verlichting. Heer zegen ons ook in de levenssituatie waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd, zowel in Nederland als wereldwijd. Zegen iedereen en elk land dat begint op te staan en hun leven beginnen te organiseren. Bewaar ons allemaal Heer en dat door Uw kracht, na verloop van tijd alle problemen van deze wereld met betrekking tot het Corona-virus, snel zal worden opgelost. We bidden ook, voor onze Kerkenraad. Zegen de vergadering die blijft streven naar het geven van erediensten voor de mensen. Mogen ze in vreugde en in harmonie met elkaar blijven werken. Vader geef hen ook goede gezondheid. Dank U Heer, dit is ons gebed. Dit is onze dankbaarheid en ons verzoek. Vergeef al onze zonden en

overtredingen. In de naam van Jezus Christus kunnen en willen we U Heer, onze God de Vader danken in het Koninkrijk der hemelen. Amin.

PENUTUP / *SLOT*

Nyanyian Pujian KJ 453:1

“Yesus Kawan Yang Sejati”

Yesus, Kawan Yang Sejati, bagi kita yang lemah
Tiap hal boleh dibawa, dalam doa pada-Nya
Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah
Bila kurang pasrah diri, dalam doa pada-Nya

PENGUTUSAN dan BERKAT / *ZENDING en ZEGEN*

Broeders en zusters, moge de aanbidding van God vandaag ons, nieuwe hoop geven om midden in dit leven te wandelen. Richt je hart op Hem en ontvang Gods zegen:

“Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.”

“Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.” Amin.

Menyanyi: Amin..Amin..Amin

SELAMAT HARI MINGGU