

Groet en bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand aan ons begon

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de heilige Geest.

Gebed

Heer,
Om u te zoeken zijn wij hier gekomen
Om u te vinden, meer nog:
Om door u gevonden te worden
Daar waar wij zijn.
In deze tijd waarin nog zoveel anders is dan anders
Het laat ook ons niet onberoerd..
Zoek en vind ons Heer
Met ons geloof en onze aarzeling
Met ons vertrouwen en onze onrust
Wek ons tot leven
Door de Adem van uw Geest.
In Jezus naam . Amen.

Lezing: Mattheüs 13:1 – 9 en 18 – 23

Verkondiging

Voorbeden

God wij danken u voor de trouw en volharding
Waarmee u spreekt tot mensen

Doe ook ons goede grond zijn
Waarin het zaad van uw Woord ontkiemt
En vrucht draagt.

Dat vertrouwen toch weer
Sterker blijkt dan angst en onzekerheid.
Dat hoop toch weer sterker blijkt dan
Moedeloosheid
En liefde bitterheid en onverschilligheid overwint

Vervul allen met uw Geest
Dat mensen zich tot elkaar keren
Er ruimte komt voor echte ontmoeting
En gesprek met elkaar vruchtbaar zal blijken
Omdat ieder zich gehoord en gezien weet.

Degenen die regeren en beleid moeten maken
En degenen die met hart en ziel hun bedrijf voeren.
En de schepping die zucht naar haar voltooiing.

Wij bidden u ook voor onze kerken en gemeenten
Ook beperkt in hun mogelijkheden,
Wij bidden in het vertrouwen
Dat u wegen vindt om
Uw woord
Te zaaien en vrucht te doen dragen
Ook waar wij dit misschien niet verwachten.

Heer, zovelen om voor te bidden
Mensen in onze gedachten
Namen in onze harten
Versta ons God
Wanneer wij in de stilte van dit moment
Ons hart voor u openen.

Stil gebed

Het Onze vader.

Zegen

Vg. De Heer zegent u en behoedt U
De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig
De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.
Amen.