

VERSLAG SECRETARIS 2020/2021

De jaren 2020 en 2021 waren bijzondere jaren voor de kerk vanwege het Coronavirus. Doordat de diensten niet altijd in de kerk gehouden konden worden, hebben we de kerkdiensten online gehouden. Dit vergde een hoop flexibiliteit en creativiteit, zeker ook bij de bijzondere diensten. Hierdoor heeft bv. het Heilig Avondmaal een nieuwe vorm gekregen.

In de afgelopen twee jaar 2020/2021 hebben het kerkbestuur en de kerkenraad gezamenlijk 8 maal vergaderd.

Onze kerk telt momenteel in totaal 173 leden:

- 121 belijdende leden
- 52 kinderen.

In 2020 hebben we één nieuw gemeentelid mogen verwelkomen. Vijf gemeenteleden hebben in 2020/2021 hun lidmaatschap opgezegd.

In 2020/2021 zijn drie gemeenteleden ons ontvallen:

- 26 april mevrouw C. Forsey-Ririhena
- 24 augustus 2020 mevrouw S. Waisapy-Wattimena
- 26 januari 2021 de heer H. Wattimena

In 2020/2021 zijn er vijf kinderen van gemeenteleden geboren.

In 2020 hebben op 20 september Myron Molenaar, Massaro Siwabessy en Cores Siwabessy de openbare belijdenis van het geloof afgelegd tijdens een speciale belijdenisdienst.

In 2021 hebben er twee doopdiensten plaatsgevonden, nl. op 4 april en 5 september.

Op 14 maart 2021 is diaken Sara Matitaputty teruggetreden uit de kerkenraad en uitgezegd.

Sinds begin 2020 is de heer Henry Latuheru aangetreden als penningmeester.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd op 30 juni 2019 na de dienst van 13.00 uur gehouden. Deze werd, buiten het Kerkbestuur en de Kerkenraad, bezocht door 15 leden. Zoals voorgaande jaren is de opkomst minimaal. Het Bestuur en de Kerkenraad zouden het zeer op prijs stellen als leden meer belangstelling tonen als blijk van waardering voor het werk wat wordt verricht.

In het afgelopen jaar hebben diverse gastpredikanten weer diensten voor ons geleid, waarvoor dank.

Het Kerkblad is, zoals elk jaar 4 keer verschenen. Het aanleveren van kopij is nog steeds minimaal. De redactie zou het fijn vinden als leden kopij aanleveren wat in het kerkblad kan worden geplaatst. Schroom niet.

Bij vele kerkdiensten, online of fysiek in de kerk, hebben wij hulp gehad van vrijwilligers. Zonder hun steun en hulp zouden wij geen geslaagd jaar hebben gehad. Wij danken hen dan ook voor hun inzet en al het werk dat zij hebben verzet.

Wij bidden dan ook dat God ons wil helpen en ons kracht en wijsheid wil geven om het werk tot opbouw van onze kerk, samen met de vrijwilligers, te kunnen blijven doen.

Middelburg, juni 2020